

tien super sfeervolle samen-dagen!

Koperwiekweek

Na twee corona jaren mocht en kon het weer...dus afgelopen anderhalve week was het zover...



Eindelijk!

Alle Koperwikers van 0-13 jaar, dreumesen, peuters, schoolkinderen, beleefden, onder leiding van hun pedagogisch medewerkers en/of leerkrachten, eindelijk weer een unieke, eigen, fijne Koperwiekweek!

Tien dagen lang stond De Koperwiek in het teken van leuke, leerzame, sportieve en culturele uitjes. Door medewerkers tot in de puntjes voorbereid maar vooral ook mede mogelijk gemaakt door de hulp van vele papa's, mama's, opa's en oma's die zich vrijwillig lieten indelen als bijvoorbeeld spelbegeleider, keukenhulp of taxichauffeur. Veel dank en een groot applaus van alle kinderen en medewerkers van De Koperwiek voor zoveel steun en enthousiasme! ■

“...mede mogelijk gemaakt door de hulp van vele papa's, mama's, opa's en oma's...”

“Veel dank en een groot applaus van alle kinderen en medewerkers van De Koperwiek voor zoveel steun en enthousiasme!”



Uit een sprookjesboek...

Sprookjes! Dat was het thema van de Koperwiekdag van **unit 2**. En die dag begon al goed... twee groene draken die samen met de kleuters een plekje zochten in de dubbeldekkerbus die het hele spul naar Beringerzand (Panningen) bracht. In het speelparadijs kon je heerlijk buiten en binnen spelen, op luchtkussens en trampolines springen, klimmen en klauteren en van de glijbanen roetsjen. Ondertussen werd er druk gezocht naar drakenkaartjes en naar Sprookjesfiguren, die zich in de speeltuin verstopt hadden. Tvenaar, prinses, fee, gelaarsde kat, Roodkapje, Grietje en heks....unit 2 vond ze allemaal! Er was ook nog een rondrit met een echt treintje en alle kinderen kregen frietjes! En, alsof dat allemaal nog niet genoeg was, mochten ze nog een ijsje toe. Met de betovering van een echt drakenei als groepscadeau, leek het wel een Koperwiekdag uit een sprookjesboek! ■

Happy new 'Jaer'...

De helden van **unit 6** besloten om alle in Corona-tijd gemiste feestjes dubbel en dwars in te halen tijdens hun Koperwiek-dagen in de groepsaccommodatie De Korhoen (Evertsoord). Ze zochten paaseieren, hielden een Koningsmarkt, speelden Halloween, versierden een kerstboom, beleefden het suikerfeest-met-kampvuur en vierden 'Happy new Jaer' (dat laatste was een woordgrapje van...je raadt het al: meneer Jaer!)

De enige domper tijdens twee dagen feestvreugde was een avond-uitbraak van de gevreesde blauwe tongen ziekte waar de kinderen tijdens Nieuwsbegrip al over gelezen hadden... Gelukkig wist een aantal kruidenvrouwtjes dat er in het bos een tegengif te vinden was. Dus ondanks 'donker en spannend' werd er ijverig gezocht. En met succes! Rond middernacht werd iedereen genezen verklaard en konden alle kinderen, juffen meesters en hulpouders lekker in hun slaapzakken naar dromenland. ■

"De enige domper tijdens twee dagen feestvreugde was een avond-uitbraak van de gevreesde blauwe tongen ziekte..."



"...dan heb je wel de dag van je leven..."

Speelplezier in overvloed!

De kleuters van **unit 0-1** gingen op woensdag 1 juni met een grote dubbeldekker bus naar Kitskensberg in Roermond. Een dag lang speelplezier in overvloed! Wat dacht je van een mega springkussen, tunnelglijbaan, verkeers-tuin met fietsjes, skelters en steps en echte stoplichten..... of een ontdekplek waar je met water en zand mag knoeien...?

Als je dan ook nog mag speurneuzen naar juffen, die verkleed als bekende figuren, in het doolhof zitten en juf Ernie van de wachtrij een vrolijk dansfestijn maakt, dan heb je wel bijna de dag van je leven. Met een lekker ijsje en een gezellig ritje was het tot en met de thuiskomst een topdag! ■





Al helemaal zelf!

De peuters (2-4 jaar) werkten de afgelopen weken rondom de thema's lente en dieren. Zij maakten, samen met hun pedagogisch medewerkers, al helemaal zelf een tochtje waarbij ze op zoek gingen naar alles wat groeit en bloeit rondom onze gebouwen. ■

"...op zoek naar alles wat groeit en bloeit..."



Geheimzinnige Super tovenaars

Voor **unit 4** was er een wel heel erg spannend programma...alle kinderen gingen als heksen en tovenaars dinsdag en woensdag op kamp! Niet alleen 'n Koperwiek-dag dus maar ook een logeer nachtje! Met z'n allen slapen in stapelbedden van groepsaccommodatie De Korhoen in Evertsoord. Wat een belevenis!

Overdag mochten de heksen en tovenaars eerst allerlei spellen doen en ze konden ook lekker in het omheinde bos spelen. 's Avonds waren er optredens en vóór het slapen gaan genoot iedereen van het levendig vertelde sprookje van juf-heks-Marie-José. En oh ja...er was ook nog een geheimzinnige super-tovenaar die erg z'n best deed om niet ontdekt te worden maar uiteindelijk door de slimme kinderen van unit 4 toch echt ontmaskerd werd! ■

Heerlijke wandelingen

De allerkleinsten van het Kinderdagverblijf hadden een leuke week. Met de recentelijk aangeschafte nieuwe bolderkar maakten de **jongste kinderen (0-2 jaar)** heerlijke wandelingen. Zo namen ze deze week onder andere een kijkje bij de trein en in het Hagerweike. Samen op deze manier buiten genieten vinden de dreumesen super leuk, ze kijken hun ogen uit en een aantal kleintjes probeert de medewerkers na te praten als die aanwijst en benoemt wat er allemaal te zien valt. ■



“Samen op deze manier buiten genieten vinden de dreumesen super leuk, ze kijken hun ogen uit!”



gewoon ff chillen

De oudste kinderen van De Koperwiek vertrokken op donderdag 2 juni in groepjes, onder begeleiding, op de fiets naar groepsaccommodatie De Korhoen in Evertsoord.

Eenmaal op de locatie beleefden de kinderen twee volledig verzorgde, fantastische dagen. Spel en sport stond centraal. Samen het bos in, potje voet- of volleybal, frietjes eten, gewoon ff chillen (is ook lekker als je 11-12-13 jaar bent), gezelligheid in de slaapzalen...het was een heerlijk avontuur.

De spooktocht 's avonds laat, toen het donker z'n intrede al royaal gedaan had, was voor veel kinderen een hoogtepunt. Natuurlijk was de nacht kort...zo hoort dat op een schoolverlaterskamp. Terugfietsen halverwege dag twee kostte dus best wat kruim. Maar de **8ste groepers** hielden zich kranig! ■



Op zoek naar de zwarte piraat...

Unit 3 mocht het spits af bijten. Op woensdag 25 mei gingen alle kinderen en juffen als pipi's en piraten naar de blokhut in Arcen. Daar aangekomen hoorden ze via flessenpost (gevonden langs de Maas) dat ze op zoek moesten naar de zwarte piraat. Die had namelijk een schat gestolen. Zouden ze hem vinden, dan was de schat hun beloning. Nou, daar hadden de pipi's en piraten wel oren naar! Piraat gezien, schat gevonden en uiteindelijk in het bos en de buit verdeeld. Met daarna nog een tienkamp, goudstaven-spel, midgetgolf en een pannenkoekenfeest was de Koperwiekdag zó heerlijk dat alle pipi's en piraten nog wel zo'n avonturendag zouden willen...! ■

“Zouden ze hem vinden, dan was de schat hun beloning!”



Hilariteit alom!

Op de **BSO** waren er deze week ook allerlei extra activiteiten. Zo organiseerden de medewerkers van onderbouwgroep een ballonnen-party. Een middag vol leuke, moeilijke, grappige uitdagingen met...je snapt het al... ballonnen.

En dat was me een feest! Alle deelnemers deden natuurlijk ontzettend hun best om de boel niet te laten knappen. Hilariteit alom dus, maar bovenal was het reuze gezellig! ■

“Een middag vol leuke, moeilijke, grappige uitdagingen...”

Een dag lang verleden ervaren...

De Koperwiekdagen in **unit 5** waren opgebouwd rondom het thema 'Jagers en boeren'. Op dinsdag 31 mei gingen de kinderen met de bus naar het Prehistorisch dorp in Eindhoven waar ze, door middel van allerlei activiteiten, een dag lang het verleden zelf mochten ervaren.

En op donderdag 2 juni waren er, nóg een dag lang, allerlei leuke en uitdagende spellen in en om de blokhut in Maasbree. Twee fantastische dagen dus voor de jagers en boeren van de drie groepen 5! ■



"Twee fantastische dagen..."



Heerlijke fysieke beproevingen

Op maandag 30 mei trapt de kinderen van de **groepen 7** af met een super sportieve activiteit. Bij TapOutdoor werden ze uitgedaagd met survival, bootcamp en andere heerlijke, fysieke beproevingen! Drie dagen later stond er ook nog een cultureel uitje op de planning voor deze bovenbouw-unit. Met een dubbeldekker werden ze helemaal naar Amsterdam vervoerd. Het eerste avontuur aldaar had echter weinig met de excursie te maken. De buschauffeur had de hoogte van de bus niet helemaal goed ingeschat waardoor het dakraam crashte...gelukkig kwam iedereen met de schrik vrij en kon het echte programma beginnen. Als verdieping in de Gouden Eeuw bezochten de kinderen eerst het Rijksmuseum waar ze o.a. de Nachtwacht in het echt zagen en bekeken ze vervolgens, vanaf een rondvaartboot, het historische centrum van de stad. Moe maar voldaan reden ze aan het einde van de dag weer terug naar Venlo. ■

"Moe maar voldaan reden ze weer terug naar Venlo..."